

Brouwerij Van Den Bossche

Sint-Lievensplein 16, Sint-Lievens-Esse

www.paterlieven.be

Gamma: Pater Lieven Blond – Bruin – Wit – Tripel,
Kerstpater, Lamoral Degmont, Buffalo,
Buffalo Belgian Stout – Belgian Bitter, Livinus.



Historiek: Brouwerij Van Den Bossche is zo oud als het imposante, eind 19^e eeuwse herenhuis op het Sint-Lievensplein. Beiden werden gebouwd door stichter Arthur Van Den Bossche. De geschiedenis van de brouwerij hangt nauw samen met de Livinusfeesten, die om de 50 jaar het dorp op z'n kop zetten. In het jaar 1907 ontstond het Buffalo-bier, het oudste bier van de brouwerij dat nog steeds gebrouwen wordt en momenteel erkend wordt als streekproduct. Het ontstond doordat een knecht, die het werk van de brouwers moest overnemen terwijl deze naar het circus 'Buffalo Bill' waren, niet genoeg in de potten had geroerd waardoor het bier licht verbrand was en een andere kleur en smaak kreeg. Deze 'ontdekking' werd behouden en het bier werd een vaste waarde. Het huisbier van de brouwerij, de Pater Lieven, ontstond ter ere van de Livinusfeesten van 1957. Momenteel werken in de brouwerij de derde en vierde generatie van de nazaten van Arthur o.l.v. Ignace Van Den Bossche. Het gamma werd recent nog uitgebreid, van de tripel Lamoral Degmont tot de Buffalo Belgian Stout en Bitter, o.a. met het oog op de export. Tijdens de Livinusfeesten van 2007 werd de Livinus voorgesteld.

Gebruik van het knooppuntennetwerk

Toerisme Oost-Vlaanderen selecteerde in de Vlaamse Ardennen de mooiste fietswegen, zette die op een kaart en maakt er een samenhangend netwerk van. Waar twee of meer geselecteerd wegen elkaar kruisen, spreken we van een knooppunt. Elk knooppunt in de Vlaamse Ardennen kreeg een eigen nummer.

Dat nummer vind je op de kaart.

Op elk knooppunt staat een bord met bovenaan het knooppuntnummer. Daaronder zie je welke richting je uit moet voor de eerstvolgende knooppunten. Tussen de knooppunten wijzen zogenaamde 'doorverwijsborden' je de weg. Het traject is in beide richtingen bewegwijzerd. Zo fiets je van knooppunt naar knooppunt.



Brouwerij De Ryck

Kerkstraat 24, Herzele

www.brouwerijderycck.be

Gamma: 'Special' De Ryck, Arend Blond/Dubbel/Tripel/
Winter, Kriek Fantastiek, Jules de Bananes/de Kriek en
't Steenuilke. Diverse afgeleide bierproducten: Bierblomme
(schnaps), bierpaté, -kaas, -confituur, -sorbet & -pralines.



Historiek: Het verhaal begint in 1886, wanneer een zekere Gustaaf De Ryck een oude boerderij, gelegen tegenover de Sint Martinuskerk van Herzele, opkoopt om er een brouwerij te stichten. Hij gaat in de leer in Duitsland en doopt z'n eigen brouwerij 'De Gouden Arend'. Tijdens de 'Grooten Oorlog' worden de ketels in beslag genomen en valt de productie volledig stil. Pas in 1920 kan de familie De Ryck haar stiel terug beoefenen en vloeit er weer bier uit de kranen. Dan wordt voor het eerst de 'special De Ryck' gebrouwen, nog steeds het amberkleurige huisbier en erkend streekproduct, gebrouwen uit zuiver hop, mout, gist en water. In 1986 viert men het eeuwfeest met de Rochus, een bier genoemd naar de pestheilige met een mooie, oude kapel in de Stationsstraat, enkele honderden meters verder. Dit bier wordt nu niet meer gebrouwen. De brouwerij blijft tot op vandaag in familiehanden. Momenteel staat An De Ryck aan het roer, die de prijswinnende 'Arend' introduceerde (naar de oorspronkelijke naam van de brouwerij) en een duw gaf aan de export.

Samen op weg: van 13 tot 44 kilometer.

Naast de volledige route kan je ook kiezen voor een korte versie. Dan vertrek je eveneens aan Brouwerij De Ryck, maar ga je richting knooppunt 32 langs de 'trambaan'.

De volgende knooppunten vind je op de kaart.

Andere inkortingen of uitbreidingen zijn naar believen mogelijk, bv. van punt 37 naar 33 - 31 (Van Den Bossche) en terug naar 33.

Voor uitbreidingen dient u wel te beschikken over de uitgebreide kaart van het fietsnetwerk, te verkrijgen op de dienst Toerisme, (053) 60 70 44

De gemeente Herzele telt op haar grondgebied twee actieve familiebrewerijen: Voor een gemeente van deze grootte is dat vrij uniek. Het fijne is dat rond deze brewerijen en hun bieren een hele resem verhalen hangen: familie verhalen, verhalen over het ontstaan van een bepaald soort bier en de band tussen brewerij en dorp.

Wilt u een stevige, maar vooral leuke fietstocht maken? Of kiest u voor een korte versie met de kinderen erbij? Wilt u letterlijk en figuurlijk proeven van de Vlaamse Ardenne? Wilt u iets meer weten over de 50-jaarlijkse Livinusfeesten of de heilige Rochus? Dan is deze brewerijenroute voor u op maat gesneden!

Luc Hoorens
Schepen van toerisme



Sint Rochus (feestdag 16 augustus) – Deze heilige zou afkomstig zijn uit Montpellier en leefde begin 14^e eeuw. Hij trok naar Rome als pelgrim en genas onderweg zieken, waaronder pestlijders. Hij werd besmet, maar genas op wonderbaarlijke wijze van de ziekte, geholpen door een hond en een handvol engelen. Spijtig genoeg werd hij op verdenking van spionage gevangen gezet, waarna hij 5 jaar later de marteldood stierf. Een van de bekendste kapellen van Herzele, gelegen op het kruispunt van de Stationsstraat en de Sint Rochusstraat, is aan hem gewijd. Deze kapel inspireerde De Ryck tot het brouwen van hun 'Rochus'-bier.

Bierfeesten
Eerste zaterdag van oktober
Georganiseerd door de beide brewerijen i.s.m. de gemeente Herzele. Plaats van afspraak is de Burchtwide in het centrum van Herzele.
Er zal speciaal voor de gelegenheid een stenen bierpot aangeboden worden, waarmee u alle bieren van onze brewerijen kan proeven met een hapje erbij
Het geheel wordt muzikaal omkaderd en wil het minstens even goed doen als de Duitse oktoberfeesten!
Niet te missen voor elke bierliefhebber.

Dit is Herzele.

(8 deelgemeenten, 17.000 inwoners)



Buyssemolen in Sint-Artellinks

Molens: Herzele telt niet minder dan 3 maalvaardige molens: 2 houten staakmolens (o.a. de gloednieuwe Buyssemolen) en 1 stenen bovenkruier. De Herzeelse meester-mole-naars plaatsen nog regelmatig de wieken in de wind om graan te malen.



Burcht in Herzele

Burcht: Restant van een 11^e eeuwse versterkte burcht van de Heren van Herzele, gerestaureerd in de jaren 1970.

Kastelen: Herzele en Steenhuize tellen elk een imposant kasteel met omliggende tuinen, beiden in privé-bezit. Het kasteel van Steenhuize is een 17^e eeuwse kasteel, gebouwd op de plek waar de heren van Steenhuyse hun vaste stek hadden. Het kasteel van Herzele stamt uit de 19^e eeuw, kreeg rond 1910 zijn huidige vorm en wordt nog steeds bewoond door graaf Du Parc Locmaria.



Kasteel in Steenhuize-Wijnhuize

meer info over fiets-, wandel- en menroutes, bezienwaardigheden, arrangementen e.d.m. bij de dienst Toerisme Herzele, Markt 1, 9550 Herzele
toerisme@berzele.be



Sint Livinus (feestdag 12 november) – Iers missionaris, die in de 7^e eeuw rondtrok in onze streken en de marteldood stierf in Esse. De legende vertelt dat zijn tong werd afgerukt, zijn hoofd afgeslagen en dat hij met het hoofd onder de arm tot in Houtem stapte. Sint-Lievens-Esse en Sint-Lievens-Houtem vieren om de 50 jaar feest ter gelegenheid van hun patroonheilige. De laatste editie vond plaats in 2007. Beide gemeenten hebben ook een ruime kapel, gewijd aan deze heilige, gelegen naast de brewerijenroute (Vlak voor de knooppunten 21 en 33). De 'Pater Lieven' en de 'Livinus' van Van Den Bossche dragen zijn naam.



Brewerijbezoeken
Brewerijbezoeken zijn enkel mogelijk voor groepen vanaf 15 personen.
Kostprijs is € 6 per persoon, inclusief degustatie.
Reserveren kan best via de dienst Toerisme.
Jaarlijks openen de brewerijen hun deuren voor individuele bezoekers op **Open Monumentendag** (tweede zondag van september), met gratis rondleidingen.



Sint Martinus (feestdag 11 november) – De brewerijenroute passeert aan de kerken van Herzele en Sint-Lievens-Esse, die beide gewijd zijn aan de heilige Martinus. Beide kerken bevinden zich vlak bij de respectievelijke brewerijen. Sint-Maarten was de zoon van een Romeins magistraat, die leefde in de 4^e eeuw. Nog voor zijn bekeering zou hij een arme man de helft van zijn mantel geschonken hebben, waardoor hij symbool werd van naastenliefde. Hij stond ook bekend voor zijn genezingen en wordt gezien als grondlegger van het christendom in Frankrijk. Heel wat oude kerken, ook bij ons, dragen zijn naam en heel wat feesten worden te zijner ere gevierd. Hij stierf in Tours.

Bierarrangementen – B&B
Het is perfect mogelijk de route op te splitsen of zelfs uit te breiden. Overnachting is mogelijk in één van de drie Herzeelse B&B's, gelegen in het zuidelijke deel van de route
- **Huize Ozofijn**
Zavelstraat 24, Sint-Lievens-Esse, 054 50 28 51
- **De Bromme**
Bekenhofstraat 1, Steenhuize-Wijnhuize, 054 50 48 41
- **Marijke**
Gentweg 69B, Steenhuize-Wijnhuize, 09 375 38 39
Op maat gesneden arrangementen voor groepen, gecombineerd met brewerijbezoeken en andere bezienwaardigheden worden op verzoek uitgewerkt door de dienst Toerisme.



Bierplankje
Op twee plaatsen onderweg kan u een speciaal voor deze route samengesteld bierplankje proeven, ook op zondag. Aan de prijs van € 5,5 proeft u 4 verschillende bieren van de beide brewerijen in glaasjes van 15cl, met een smakelijk hapje erbij.
- **café 'In Den Draal'**, Terbist 8, Sint-Lievens-Esse, tusschen punten 26 en 31 (rood kopje op de kaart)
- **'t Hof van Weenen**, Markt 16-18, Herzele, tusschen punt 32 en 27 (blauw kopje op de kaart)
Biermenu
't Hof van Weenen biedt naast een bierplankje ook een heus biermenu aan. Voor de prijs van € 32 krijgt u een 4-gangenmenu, bieren inclusief.